

Jaarverslag met activiteiten 2016.

Collectie voormalig Achterhoeks Museum 40-45 naar Overloon.

Op zaterdag 28-5-2016 is de collectie overgebracht naar het grootste oorlogsmuseum van Nederland in Overloon.



Joop Staman van het Memory Museum in Nijverdal had ons het transport aangeboden met zijn vrachtwagen. Onze conservator Kristian Garssen pakt een deken om de boel zorgvuldig te beschermen en Max Kreunen en Joop Staman gaan alvast nieuwe spullen halen.



Zo stonden de troepen uit het Achterhoeks Museum 1940-1945 klaar om de reis naar Overloon te ondergaan.

Waar komen al die dozen toch vandaan?

Marcel Hennipman en Robert Kreunen weten niet van ophouden en zo ziet het museum er dan uit.

en aangekomen in Overloon in de voorlopige opslag.

Vanaf 2 oktober 2016 zal veel materiaal al weer te zien zijn in het nieuwe oorlogsmuseum Overloon.

Voor het eerst in tientallen jaren zal er een hele nieuwe permanente expositie worden gebouwd waarvan onze collectie een belangrijk deel zal uitmaken.

29-5-2016 Museum Schokland optreden als specialist van oorlogsmateriaal



Bezoekers konden van alles meebrengen en kregen van Jean Kreunen uitleg over wat het was en waar het voor gebruikt werd.

Facebook activiteiten.

Het Achterhoeks Virtueel Museum 1940-1945 deelt en publiceert gemiddeld 50 berichten per maand dat zijn 600 berichten met informatie over de tweede wereldoorlog per jaar. We hebben ruim 1500 volgers.



Ook een activiteit van het Achterhoeks Museum 1940-1945.



Lezingen in het land. Een kist vol oorlogsverhalen.



19-1	Rietmolen vereniging Oud Indiegangers Nede	45 personen
8-3	Hoog Keppel	72 personen
17-10	Steenderen Historische vereniging	58 personen
24-10	Dinxperlo Anbo vereniging	56 personen
10-11	Heelsom Militair veteranen café	25 personen

Toespraak Steenderen 4 mei 2016

Op 4 mei staan wij twee minuten stil om onze gevallen uit de tweede wereldoorlog, Nederlands Indië en alle slachtoffers van oorlogsgeweld sindsdien te herdenken.

De Tweede Wereldoorlog is de meest recente oorlog die wij in onze directe woonomgeving hebben meegemaakt. Nederlands Indië was onze laatste kolonie overzees en daar hebben wij gevochten om dat te kunnen behouden. Het Indische volk wilde echter niet meer onderdrukt worden en verkoos vrijheid boven onderdrukking. Om die vrijheid te verkrijgen ging daar een oorlog aan vooraf.

In Syrië koos de bevolking een paar jaar geleden om vrij te zijn en eigen keuzes te kunnen maken. Ook die vrijheid was niet vanzelfsprekend en opnieuw ontstond uit de schreeuw naar vrijheid een oorlog die nog tot aan de dag van vandaag woedt.

Die oorlog die ruim 4000 km. van Steenderen verwijderd is heeft vandaag de dag zelfs invloed in onze directe woonomgeving. Syrische oorlogsslachtoffers verdreven van huis en haard zoeken hun heil in Europa en komen zo ook in de gemeente Bronckhorst en Steenderen terecht.

De komst van deze vreemdelingen roept overal veel reacties op, bij sommigen positief en bij anderen negatief. Velen voelen zich aangetast in hun vrijheid door de komst van die vreemdelingen. Misschien zoeken die vreemdelingen juist

diezelfde vrijheid die voor ons zo gewoon en zo vanzelfsprekend is. Een vrijheid waarvoor 76 jaar geleden in 1940 vele Nederlandse jonge mannen hebben gevochten. Sommigen brachten tijdens die vrijheidsstrijd het hoogste offer en betaalden met hun leven.

Vijf jaren bezetting onder een vreemde heerser zouden volgen en tijdens die jaren kwamen er mensen om het leven door ongelukken met vliegtuigen, bombardementen of tijdens gedwongen tewerkstelling voor de bezetter. Als je Joods bloed had werd je opgepakt en afgevoerd naar een van de vele concentratiekampen met alle gevolgen van dien.

Sommigen raakten onbedoeld betrokken bij verzetsactiviteiten en moesten dat uiteindelijk vergelden met hun leven we denken daarbij aan Bernhard Besselink en Jan Agterkamp voor wie het monument hier achter mij is opgericht.

Ook onze jongens in Indië herdenken we vandaag in de persoon van Wim Beijer uit Steenderen, hij staat symbool voor de ruim 6000 Nederlandse mannen die in het verre Oosten hun leven lieten in een bijna 6 jaar durende oorlog.

Op 17 juli 2014 is een Boeing 777 van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neergestort bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove nadat het geraakt was door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand gaande. Aan boord waren 298 mensen, 193 inzittenden hadden de Nederlandse nationaliteit, 4 inzittenden hadden de Belgische nationaliteit. Er waren geen overlevenden. Al die mensen in dat vliegtuig gingen op reis naar het verre oosten voor vakantie of voor hun werk.

Zij hadden de vrije keuze om dat te doen. Niemand in dat toestel had ooit kunnen denken dat zij daar hoog boven in de lucht het slachtoffer zouden worden van een oorlog daar beneden op de grond.

Vrijheid is een enorm groot goed waarvan wij eigenlijk niet half beseffen hoe waardevol dat is. Wij hebben het geluk dat wij in een vrij en democratisch land leven en dat wij bijna 100% zelf kunnen bepalen wat we wel of wat we niet willen.

In veel landen in de wereld is dat niet zo. Laten we die vrijheid die wij hebben koesteren en omarmen.

2 minuten stil

Het is jaarlijks een symbolisch moment voor ons. Toch zijn er heel veel mensen die twee minuten stil erg lang vinden.

Dit jaar hebben de telefoon providers opgeroepen om twee minuten stil te zijn en mogelijk leggen ze het netwerk plat. Een prachtig initiatief maar aan de andere kant diep triest dat het zo geregeld moet worden en dat veel mensen niet gewoon even twee minuten STIL kunnen zijn en respect kunnen tonen.

2 minuten stil zijn per jaar, moeten we toch uit onszelf kunnen opbrengen, om vervolgens **525.948.764** minuten in vrijheid te kunnen doen en laten wat we willen. Ieder jaar opnieuw.

We moeten ons blijven realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om vrijheid in stand te houden en te delen.

Steenderen 4 mei 2016, Jean Kreunen.

